

SINT MAARTEN LAMPIONNENOPTOCHT

Op donderdagavond 11 november vanaf 18:30 uur willen wij Sint Maarten vieren in de wijk.

Het is de bedoeling dat kinderen t/m 10 jaar met een lampionnetje door de wijk gaan en een liedje van Sint Maarten zingen... en daarmee snoepjes bij u aan de deur verdienen!

*Sint Maarten, Sint Maarten,
de koeien hebben staarten,
de meisjes trekken rokjes aan
daar komt Sinte Maarten aan.*



Vertrek vanaf het buurthuis aan de Willem Barentszstraat 3

18:20-18:30: Verzamelen van groepjes, uitreiking van lege snoepzakjes

18:30-19:30: In groepen o.l.v. ouders door de wijk heen

19:30-20:00: Chocomel en koekjes, vuurkorf (bij droog weer)

Net als voorgaande jaren, willen we ook dit jaar weer in meerdere groepen lopen. Afhankelijk van de opkomst lopen we in 2 tot 4 groepen, of nog meer als dat nodig is. Wij vragen de ouders dus zelf de routes mee te lopen, er lopen in principe geen vrijwilligers van de Buurtgroep mee. De aanbelhuizen zijn herkenbaar aan een lampion bij de deur, u zult tevens een lijstje met adressen meekrijgen.

Wij willen u vragen bij de vuurkorf voldoende afstand te houden.

Het programma is uiteraard o.v.b., mochten de coronamaatregelen weer wijzigen, dan kan ook het programma wijzigen.





Aanbelhuizen

Tijdens de tocht willen we graag aanbellen bij huizen waar de kinderen in ruil voor het zingen van een liedje iets lekkers krijgen. Daarvoor zoeken wij nog aanbelhuizen. Als u zich aanmeldt als aanbelhuis dan zorgt de Buurtgroep voor snoep en een lampion om bij de voordeur op te hangen.

De straten die wij in eerdere jaren onder andere aandeden, en waar wij ook dit jaar weer aanbelhuizen zoeken, zijn bijvoorbeeld: Van Speykstraat, Banckertstraat, Jan de Geusrede en Jan van Kanrede. Woont u in deze straten, of woont u op de route (bv. Dorus Rijkersrede, Bas de Blokrede, Jan van Galenstraat, Olivier van Noortstraat etc.) doe dan mee!

*In de maneschijn, in de maneschijn.
Sta ik met mijn lichtje voor uw deur zo fijn.*

*En ik zing mijn lied,
En ik zing mijn lied.*

*Wordt het een snoepje of
krijg ik wat fruit?*

Mijn zakje gaat open, het liedje is uit!

*Met een lichtje mooi is dat
Als ik klaar ben krijg ik wat*



*Sinte maarten mik-mak
mijn moeder is een dikzak
mijn vader is een dunnetje
geef me een
pepermuntje*



Opgeven als 'aanbelhuis' graag voor 2 november a.s. bij:

Anja Korink 010-4471182 anja.korink@ziggo.nl
Anne Veenhof 010-4425642 anne@veenhof.biz

